

# Zo moeder, zo dochter



Elly de Dooij (rechts) met dochter Wendy

**Van oudsher zijn de verloskamers en de kraamafdeling een van de weinige plaatsen in het ziekenhuis waar je moeders en dochters samen tegen kan komen. De dochters zijn dan meestal pas een paar uren of dagen oud en de moeders rusten uit van de bevalling. Op de verloskamers van locatie Veldhoven kun je moeder en dochter echter niet alleen samen liggend in een bed aantreffen, maar ook staand naast het bed. En dat is bijzonder. In de functie van kraamverzorgende werken moeder en dochter op dezelfde afdeling.**

## "Het bevalt goed"

Elly de Dooij, de moeder, heeft al een lange staat van dienst. Ze werkte ongeveer 23 jaar lang als kraamverzorgende in de thuiszorg waarvan de laatste jaren als oproepkracht voor bevallingsassistentie. Dochter Wendy behaalde eerst haar kokdiploma, daarna ging ze de verzorging in en werkte een jaar als kraamverzorgen-

de in de thuissituatie. Door de veranderingen in de kraamzorg, het hoofdaccent komt steeds meer op huishoudelijke ondersteuning te liggen, stopte ze hiermee. Ze werd lesassistent in het onderwijs. Maar in de lange schoolvakanties pakte ze haar oude stiel weer op als vakantiehelp op de kraamafdeling. Dat beviel haar zo goed dat ze is 'blijven hangen'. Moeder Elly had daarbij een dubbel

gevoel. Natuurlijk was ze apetrots dat haar dochter in haar voetsporen trad, maar ze vroeg zich wel af hoe dat samenwerken op dezelfde afdeling zou gaan. "Het gaat supergoed", zegt ze enthousiast, "je kent elkaar door en door en weet wat je aan elkaar hebt." Ook voor de overige collega's is die bijzondere familieband geen obstakel. En de jonge moeders op de afdeling vinden het heel bijzonder om eerst door moeder en later door dochter verzorgd te worden. Ze hebben niet zo vaak dezelfde dienst, maar ze komen elkaar wel regelmatig tegen in de overlap van twee diensten. Beiden behaalden in januari van dit jaar het certificaat 'kraamverzorgende in de tweedelijfn' waar ze heel trots op zijn. Ook de jongste dochter van Elly is kraamverzorgster. Helaas is er momenteel geen vacature, anders werd het op de verloskamers een echt familiebedrijf.

Het werken in teamverband met andere disciplines, met meer verpleegkundige handelingen en een toch regelmatig bestaan dan in de thuiszorg, spreekt hen erg aan. Steeds vaker hebben beide dames te maken met ouders uit andere culturen. Een bevalling is daar vaak een familiegebeuren met eigen gewoonten en rituelen. Beiden vinden het een uitdaging om zich telkens aan te passen aan onbekende situaties en vinden dat ook heel leerzaam. Maar het mooiste van hun werk vinden ze toch, dat ze de aanstaande ouders kunnen bijstaan en ondersteunen op een voor hen heel bijzonder moment in hun leven. "Je krijgt hier heel veel voldoening voor terug", zeggen moeder en dochter.

Voor Elly is het geen probleem als het pre-pensioen wordt afgeschaft: met alle plezier wil zij graag tot haar 65e doorgaan. Ze is trots op haar werk en dat geldt ook voor haar dochter. Wendy gaat per 1 september ook voor één dag per week op de kraamafdeling werken. Zo kan zij moeder en kind nog wat langer begeleiden.