

Verhalenbundel 'In het leven ontvangen'

Bij gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Eckartdal en het afscheid van de heer Stark als directeur, verscheen de verhalenbundel 'In het leven ontvangen'. De bundel bevat 23 korte verhalen, geschreven door Werner van de Wouw, geestelijk verzorger op Eckartdal, over zijn ontmoetingen met mensen met een verstandelijke handicap.

Verhalen met humor maar ook verhalen die kunnen ontroeren. In de kleine voorvallen, die treffend worden beschreven, ontvouwt zich vooral de eigenheid van de mens met een verstandelijke handicap. Bij mensen die vertrouwd zijn met het leven van mensen met een verstandelijke handicap zullen de verhalen veel herkenning oproepen. En voor degenen die nog wat vreemd tegen deze mensen aankijken, bieden de verhalen een veilige entree die kan uitnodigen tot

verdere kennismaking.

Alle verhalen zijn geschreven vanuit een persoonlijke ontmoeting. Ze nodigen de lezer uit om na te denken over de houding die aan een echte ontmoeting ten grondslag ligt. Namelijk ontvankelijk open te staan voor wie de ander is en

wat hij van ons vraagt. Daarom kreeg deze verhalenbundel de titel mee 'In het leven ontvangen'.

De bundel is te koop bij Eckartdal en bij de boekhandel. ISBNnummer: 90-76148-04-X. Uitgeverij The Flame Publishing, Tilburg

'IN HET LEVEN ONTVANGEN'

