

Mijn Anekdote

„Na de jaarwisseling worden de nieuwe agenda's in gebruik genomen. Nu zijn dat in toenemende mate digitale agenda's, maar sommigen zweren bij het vertrouwde papieren exemplaar. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het hebben van een agenda soms een statussymbool. Onderstaand verhaal over een agenda speelt zich af in de tijd dat ik als geestelijk verzorger werkzaam was op een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.”



Een bijzondere belevnis, een aparte verzameling, een compliment uitdelen? Dat kan bij MijnED. Ook tips, foto's en vragen zijn welkom. Stuur uw bijdrage naar Annette Tromp en Wim van Exel via mijned@ed.nl, of via ed.nl/mijned, of schrijf naar **MijnED, Postbus 534, 5600 AM Eindhoven.**

De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen in te korten of te weigeren.

Agenda

Zolang ik Karel ken heeft hij iets met 'de dood', die hij maar moeilijk kan accepteren. De dood fascineert hem, maar beangstigt hem tegelijk. In zijn ogen ben ik de 'schuldige' voor die onvermijdelijke reis naar de eeuwigheid. Ik ben immers altijd aanwezig wanneer 'de dood' verschijnt.

Karel zoekt zo zijn eigen manier om het mysterie van leven en dood te kunnen bezweren.

Op een bepaald moment werpt hij zich op als vaste kosten bij afscheidsvieringen. Er is echter een probleem: Bram, zijn maatje, is al langer kosten.

Karel lost dat op creatieve en tegelijk functionele wijze op: „Ik voor de dood en Bram is voor de rest”.

Karel ziet dat de status van Brams positie wordt bevestigd door een dikke agenda waarin alle weekendvieringen met pictogrammen staan vermeld.

De wedijver die hiervan het gevolg is, brengt Karel op het idee ook een dikke agenda aan te schaffen.

Op een dag vraagt hij met een plechtig gezicht: „Pastor, wilt u voor mij hierin alle uitvaarten voor dit jaar opschrijven? Dan weet ik tenminste wat me te wachten staat.”

**Werner van de Wouw,
Eindhoven**