

KERSTMIS 1983

"Wat voor de wereld zwak is heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen"
(1 Kor 1, 27c), schrijft Paulus.

Uitverkoren werd
een kind dat niet werd verwacht,
een kind dat niet welkom was in die wereld.
Ontvangen door een moeder,
die blij en tegelijk vertwijfeld was.

Toen reeds
- hoe klein en hulpeloos ook-
een bedreiging voor wat macht en aanzien had.
"small is beautiful", heet het in deze dagen.
Wat maakt dat kleine
dan zo gevaarlijk ?
Het weet dat
de macht van meer, van sterker,
van nog beter en van hoger
geen toekomst heeft,
Dit kind,
- toen reeds afgeschreven ten dode,
draagt het leven in zich.

God heeft het zwakke uitverkoren om het sterke
te beschamen.
Een oud verhaal,
een herkenbaar verhaal.
Ons Verhaal.....?

Werner v.d.Wouw,
Pastor.

