

OVERWEGING

Slingers en spullen zijn verbrand.
De herberg is weer schoongemaakt.
Het Prinsenkak terug in de mottenballen.
Het feest is voorbij.
Voor alles is immers een tijd.....

Alles is betrekkelijk,
was de boodschap van Aswoensdag.

Een nieuwe tijd begint.
De Veertig-dagen-tijd.
Tijd van bezinning en inkeer.
Tijd van verandering en ommekeer.
Tijd van opnieuw proberen.

Bewoners laten ons weten
hoe zij dát beleven.
Wat zij anders willen
in hun leventje:
"meer gezelligheid", zegt de een.
"ik wil weer blij zijn", zegt de ander.
"en wat dikker worden" voegt een
derde er aan toe.

Bewoners brengen dat in beeld
op een eeuwenoude wijze:
een vasten- of hongerdoek.

Begeleiding en pastor
staan wat verlegen bij het doek
als alle bewoners hun tekening
van verandering hebben aangebracht.

Niet zonder aarzeling voegen wij
onze voornemens er aan toe.
We beseffen immers:
We zitten in hetzelfde schuitje.
"Wat kan er anders bij mij?".

"Ik wil weer blij kunnen zijn"
Wij zeggen het misschien
wat minder direkt.
Of je nu bewoner, begeleidster
of pastor bent....
We zitten in hetzelfde schuitje.

Werner v.d.Wouw,
pastor.

