

---

## 'In het leven gegeven'- deel II

Het vijfde verhaal uit een nieuwe, niet eerder gepubliceerde reeks. geschreven door Werner van de Wouw (pastor) en getekend door Gerard Verbrugge (groepsoudste).

### • Agenda

Zolang ik Vincent ken  
heeft hij iets met 'de dood'  
die hij maar moeilijk accepteert.  
Een tijd lang was ik - in zijn ogen -  
de schuldige  
voor die onvermijdelijke reis  
naar de eeuwigheid.  
Ik was immers altijd aanwezig  
wanneer 'hij' verscheen.  
Vincent zoekt zo zijn weg  
om het mysterie van leven en dood  
te kunnen bezweren.  
De laatste tijd werpt hij zich op  
als vaste helper  
bij afscheidsvieringen.  
Er was echter een probleem:  
Ton, zijn maatje,  
die al koster was.  
Vincent loste dat op:  
'Ik ben voor de dood,  
en Jos voor de rest.'  
Vincent zag, dat de status  
van Jos' positie werd onderstreept  
met een dikke agenda,  
waarin alle weekendvieringen werden vermeld.  
Die wedijver bracht Vincent op het idee  
ook een dikke agenda aan te schaffen.  
Op een dag vroeg hij me met een plechtig gezicht:  
'Pastor, wilt u voor mij  
alle uitvaarten voor dit jaar  
hierin opschrijven?  
Dan weet ik tenminste  
wat me te wachten staat'.

