
'In het leven gegeven'

Vijftien verhalen over ontmoetingen met bewoners geschreven door: Werner v.d. Wouw (pastor). Vijftien verhalen uit het leven van onze bewoners. Vijftien verhalen van wat niet zozeer met het oog, maar met het hart gezien is. In ieder geval verhalen over wat bewoners bij mij hebben opgeroepen. Ze mogen gelezen worden in de hoop dat zij kunnen helpen onze bewoners, maar vooral onszelf beter te verstaan. De tekeningen werden gemaakt door Gerard Verbrugge.

● DE KIP

*Als een kerstkindje in zijn kribbe
lag Noud daar onder de kerstboom.
Medebewoners, begeleiders en zijn
grote familie
waren om hem heen geschaard
op de vooravond van Kerstmis.
Noud was erg ziek.
Je zou het niet zeggen,
want hij lag daar temidden
van zoveel belangstelling
stralend het middelpunt te zijn.
Zijn bed was bedolven onder
de knuffeldieren en tekeningen.
Want daar hield Noud van.
In een viering rond zijn ziekbed
speelden daarom Noud en zijn dieren
de hoofdrol.
Alle bewoners hadden een tekening
voor Noud gemaakt.
Hij kon dat erg waarderen,
want Noud tekende zelf veel,
erg véél zelfs.
Hij leverde een produktie
waar zelfs Vincent van Gogh
jaloers op zou zijn.
Noud was een man van weinig woorden.
Maar de beelden en vooral de kleur
van zijn tekeningen onthulden
wat hem in deze moeilijke weken
bezighield.
De kippen waren zijn beste kameraden.
Maar al te graag lokte hij ze binnen.
Soms zaten ze ook voor het raam van
zijn kamer.
Noud had altijd wel wat lekkers
voor hen.
Vroeger thuis was het kippenhok
Nouds favoriete plekje.
Aan de kippen kon Noud kwijt*

*wat hem bezighield.
Bovendien stelden zij
geen moeilijke vragen.
De kippen wisten zoveel vriendschap
erg te waarderen.
Ze lieten hem dan ook
nooit in de steek,
zelfs toen het heel moeilijk werd
voor Noud
en hij ze zelf
niet meer kon ontvangen.
Toen Noud op een middag
in zijn eigen kamertje
voorgoed zijn ogen sloot,
hield één van zijn lievelingskippen
trouw de wacht
buiten op de vensterbank
van zijn kamertje.
Na enkele dagen deden zijn vrienden
Noud uitgeleide
om hem voorgoed
te rusten te leggen.
Zijn trouwe kip
volgde op enige afstand de stoet.
Ik was geroerd bij het zien
van zo'n trouwe vriendschap.*

