
'In het leven verbeeld'

Een nieuw en niet eerder gepubliceerd verhaal van de hand van Werner van de Wouw (pastor). Eerder publiceerde hij zorgelijke verhalen, die zijn verschenen in de bundels 'In het leven gegeven' (verkrijgbaar in de Herberg van Eckartdal) en 'In het leven ontvangen' (verkrijgbaar in de Herberg en in de boekhandel onder ISBN-nr. 90-76148-04-X).

● 'Hart'

Ze treurt nu al jaren
om de dood van haar moeder.
Ze zoekt een weg om te leven
zonder haar aanwezigheid.
Naast haar treurnis en gemis
komt er ook ruimte
voor herinneringen aan de fijne momenten.
De pannenkoekjes die moeder bakte als zij jarig was;
de oliebollen met Oudjaar
en de kleuren waarmee moeder
het tuinhekje schilderde.
Elke uitvaart in onze gemeenschap
maakt haar opnieuw verdrietig,
omdat zij dan moet denken aan haar eigen grote verlies.
Op haar eigen manier
heeft zij haar gestorven moeder
nu een plaatsje gegeven:
'Moeder is in de linkerkant van mijn hartje'
En als ik vraag: 'Wat is er in de rechterkant van jouw hart',
dan antwoordt zij:
'Daar komt straks Papa, als hij gestorven is'.

