

---

## 'In het leven gegeven'- deel II

Een verhaal uit een nieuwe, niet eerder gepubliceerde reeks. geschreven door  
Werner van de Wouw (pastor) en getekend door Gerard Verbrugge (teamcoördinator).

### • Macho

Hij heeft het uiterlijk en de springerigheid  
van een echte puber,  
geen minuut staat of zit hij stil.  
Hij sjouwt van plek naar plek.  
Maar in sommige van zijn gedragingen lijkt hij  
op een echte macho.  
Hij is bekend met alle automerken en hun typen.  
Als ik op een dag toevallig  
met een andere auto kom,  
voel ik me meteen betrap.  
Want Frank brengt menig vrij uurtje  
op het parkeerterrein door.  
Hij vraagt dan: 'Waar is jouw Nissan Micra?'  
Frank is dan ook goed gedocumenteerd:  
De hele dag door sjouwt hij met de laatst verschenen  
folders van alle automerken.  
En elke bezoeker kan de vraag verwachten:  
'En in wat voor soort auto rijd jij?'  
Om daaraan onmiddellijk toe te voegen,  
dat hij nog wel een folder gebruiken kan.  
Maar als een echte macho valt Frank  
niet alleen voor mooie auto's,  
hij heeft ook een kennersoog voor  
het vrouwelijk schoon.  
Enkel en alleen als er een jongerenkoor  
in de viering zingt, is Frank present.  
En in een oogopslag heeft hij gezien  
wie zijn voorkeur heeft.  
Hij voegt zich meteen bij zijn favoriete  
en is vanaf dat moment er niet meer  
bij weg te slaan.  
Sterker nog: als een echte Don Juan  
windt hij haar om zijn vinger.  
Geen enkele jongedame kan kennelijk  
zijn charmes weerstaan.  
Niet zonder jaloezie heb ik Frank  
wel eens gevraagd:  
'Vertel me nu eens, hoe krijg jij  
dat nu elke keer voor elkaar?'

