

MIJN ED REGIO

Selfservice op Pinksterzondag

Werner van de Wouw was jarenlang geestelijk verzorger in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Een keer op Pinksterzondag maakte hij een bijzondere ervaring mee.

Eén weekend per maand komt Vincent logeren. Een jongeman van rond de 17 met het syndroom van Down.

Zijn ouders kunnen dan wat meer aandacht besteden aan de andere kinderen en gelukkig vindt Vincent logeren heel leuk. Ook in de weekendvieringen van de instelling is hij dan present. Als hij daarin actief kan bijdragen is hij er als de kippen bij. Vincent voelt zich kennelijk thuis bij 'ons'.

Het was een feestelijk gebeuren op die zonnige eerste pinksterdag toen voor het eerst in ei-

gen kring een bewoonster werd gedoopt.

Ook Vincent was van de partij en volgde alles nauwgezet. „Vanaf nu hoor jij er helemaal bij”, zo werd aan de dopeling verteld.

Toen na het doopsel de viering werd voortgezet, hoorde ik achter mij watergekletter.

Bewoners begonnen te lachen en te roepen. Ik keek om en zag dat Vincent met zijn hoofd in het doopbekken zat en met zijn handen er nog een schepje bovenop deed. Met zijn druipnatte koppie keek hij me triomfantelijk aan. Na de viering vroeg ik hem waarom hij dat gedaan had?

Vol overtuiging antwoordde hij: „Nu hoor ik er ook bij”.

**Werner van de Wouw,
Eindhoven**