

## Vriend

Als Ria op zijn verjaardag komt,  
is Bart helemaal in zijn nopjes.

Sinds zijn verhuizing heeft hij  
zijn oud-begeleidster  
niet meer gezien.

Hij heeft een speciale  
band met haar.

Maar op het eind  
van haar bezoek

laat zij Bart weten:



“Nu ik een kindje heb en van werk ben  
veranderd, kan ik je niet meer zo vaak bezoeken.”

In de weken die volgen, is Bart volledig van slag.

Hij eet niet, komt niet uit zijn bed en weigert te praten.

Na een poosje heb ik met hem een gesprek.

We praten over Ria, over zijn ouders,  
die hij nooit heeft gekend.

Over de vele instellingen, waar hij  
van kinds af aan heeft gewoond.

Over de begeleiders, die kwamen  
en weer vertrokken.

We praten vooral over vriendschap;  
over mensen, die er alleen voor jou willen zijn.

Ik vraag Bart wat hij vooral van een vriend verwacht.

Hij zegt: "Ik zoek iemand, die straks op mijn  
begrafenis komt."