

Dirigent

Hij is een
echte heer.

Niet alleen

op zon- en feestdagen
maar ook door de week
draagt hij een net pak,
een wit overhemd en
een vlinderdas.

Steven heeft niet
alleen gevoel voor stijl,
maar ook voor muziek.

Voordat de dienst begint

toont hij me zijn
dirigeerstok,
die hij altijd bij zich

draagt in de binnenzak van zijn colbert.



Steven is er klaar voor, ongeacht het koor dat zingt.

Hij is de dirigent. En mocht het zijn dat de
eigen dirigent van het gastkoor van geen wijken weet,
dan neemt hij de 'volkszang' voor zijn rekening.

Met veel zwier en gevoel voor ritme

kwijt hij zich van zijn taak.

Na afloop neemt hij graag het applaus in ontvangst.

Sierlijk buigt hij, geeft 'zijn collega' een hand
en bergt zijn stok weer op, in afwachting van
het volgende concert.

En soms, voordat het 'echte werk' begint, vergast hij zijn
publiek nog op een heus orgelconcert.

Als hij me ziet in de loop van de week,
rent hij op me af en meldt alvast, dat ik
zaterdag op hem rekenen kan.

Hij toont me nog even zijn eigen stok en zegt,
alsof dat niet voldoende was:

"Ik ben de dirigent."