

Respect

Het is maandagochtend
als ik naar mijn kamer loop.
Misschien nog niet zo helemaal wakker
loop ik in de buurt van de Herberg
Het plaveisel ziet er kleurrijk uit.
Op de stenen zijn grote tekeningen gemaakt.
Ik loop er argeloos overheen.
"Goeiemorgen", zegt Michel.
Behoedzaam loopt hij over het gazon
om de tekeningen te sparen.
Terwijl hij ziet hoe ik over de tekeningen loop,
zegt hij met luide stem:
"De jongens hebben goed gewerkt, hè?"
Hij wijst mij op de veelkleurige tekeningen.
Met die ene zin voel ik mij opeens
heel klein worden.



Heel fijnzinnig confronteert Michel mij
met mijn onbehouwen gedrag.

Bewoners kunnen voor ons goede leermeesters zijn in
het respectvol omgaan met wat een ander toebehoort.