

GEEN FEEST

Het is feest in de tent.

Een jaar lang is er naar uit gezien.

Er is muziek, kermis, er zijn spelletjes en optredens,
drankjes en veel hapjes.

En vooral veel mensen.

En dat brengt gezelligheid.

Veel bewoners krijgen vooral vandaag bezoek van hun familie.

En dat maakt het feest compleet.

Als het middagdeel van het feest begonnen is,
posteert Marga zich strategisch voor de ingang van de tent.

Zij zal daar blijven zitten de gehele middag lang.

Alles wat er om haar heen gebeurt, gaat langs haar heen.

Geen minuut verlaat zij haar plaats.

Haar blik blijft onafgebroken op de ingang van de tent gericht.

Met elk uur dat verstrijkt wordt haar gezicht somberder.

Ik zwaai naar haar.

Marga reageert met een schuchter glimlachje
en opnieuw betreft haar gezicht.

Als ik haar aanspreek zegt ze:

"ze moeten toch komen."

Als het feest ten einde loopt,

staat Marga teleurgesteld op van haar stoel

Voor haar was het geen feest vandaag,

want er kwam geen bezoek met wie zij het feest kon delen.