

'In het leven verbeeld'

Een nieuwe en niet eerder gepubliceerd verhaal van Werner van de Wouw. Eerder publiceerde hij soortgelijke verhalen, die zijn verschenen in de bundels 'In het leven gegeven' (verkrijgbaar via deze website) en 'In het leven ontvangen' (verkrijgbaar in de boekhandel onder ISBN-nr. 90-76148-04-X of via deze website via contact)

Vuur

Hij staat voor het grote gazom.

Hij zwaait zoals gewoonlijk met een touwtje in het rond.

Ik ben verbaasd.

Chris is nog maar pas uit het ziekenhuis ontslagen.

Hij heeft een grote ingreep ondergaan.

Zijn toestand was zelfs enige tijd zorgelijk.

Als hij me ziet, wijst hij naar het gazon van de Grote Brink.

"Vuur", zegt hij.

Chris spreekt enkel wat losse woorden. Meestal herhaalt hij slechts de woorden van 'n ander.

Het zit hem kennelijk nog niet lekker, dat hij vlak vóór Pasen plotseling naar het ziekenhuis moest.

Hoewel hij weinig besef heeft van 'onze' kalender, weet Chris feilloos wanneer het bijvoorbeeld Aswoensdag of Pasen is.

Zonder dat iemand het hem hoeft te zeggen, legt hij dan op midden van het gazon een vuurplaats aan.

Hij weet, dat op Aswoensdag alles van het Carnavalsfeest wordt verbrand en dat met Pasen het 'nieuwe' vuur ontstoken wordt.

Ik zeg: "Ja Chris, jammer dat je dit jaar het Paasvuur hebt moeten missen. Anderen hebben voor één keer jouw taak overgenomen."

Alsof hij zichzelf moed wil spreken vanwege zijn 'gemiste kans' om een bijdrage te kunnen leveren aan het voorbije feest, zegt hij -wederom wijzend naar het gazon-: "Tent".

"Ja Chris", antwoord ik, "over een poosje zal het weer Tuinfeest zijn."

Zo markeren de feesten de 'eigen' kalender van Chris.

Hoewel, het opbouwen en afbreken boeien hem eigenlijk meer.

Chris kan zich immers dan van zijn beste kant laten zien.